

Op zondag 22 januari werden we bepaald bij een Psalm die de broederlijke eenheid in eerste instantie mooier lijkt te maken dan die is, maar er in tweede instantie o zo eerlijk over blijkt te zijn: Psalm 133. We zongen Psalm 133, en Opwekking 34, 454, 586, 623, 746, 767 en Opwekking voor kids 185.

“Behold, how good and pleasant it is when God's people live together in unity!” President Donald Trump citeerde uit Psalm 133 bij zijn aantreden. Was dat passend gekozen?

En als een doorsnee kerk het zingt: “Eén liefdeband houdt hen tesaam” – is dat passend?

*Hine ma tov.* Nieuwere bijbelvertalingen laten dat ‘hine’ nogal eens onvertaald. Jammer. Want misschien vormt het wel de sleutel tot het verstaan van deze Psalm... “Kijk eens!”

Sjevet *achim cham jachad.* *Achim* zijn broeders en in het Hebreeuws moet je dat ruim nemen, zoals het in het NT ook ruim genomen wordt voor alle leden van de gemeente.

Maar natuurlijk gaat het in eerste instantie over zonen uit één huis. Kaïn en Abel. Ismaël en Izaäk. Jakob en Ezau. Jozef en zijn grote broers. David zelf – zijn naam staan boven deze Psalm. “Wat kom je hier doen! roept zijn oudste broer Eliab, “Echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden.” Davids eigen zonen deinzen er niet voor terug elkaar te vermoorden.

Jakob bedroog zijn broer, want hij wilde Gods zegen voor zichzelf hebben. *Jacob first...* En de Heer heeft zijn handen vol aan Jakob. Bij Pniël heeft Hij hem eindelijk te pakken en dan strompelt Jakob Ezau tegemoet en hij omhelst hem. Kijk eens!

Psalm 133 is een pelgrimslied. Alsof de zangers zeggen: Waarom kan het nou wel goed gaan als je samenkomt in Jeruzalem? Wat is daar toch het geheim?

Is dat dan toch die tempel? Sion, daar gebiedt de heer zijn zegen. En *chaim* (leven) voor de *achim*. In Sion is de hogepriester – het beeld van Aärons baard komt niet helemaal uit de lucht vallen. Maar – de zegen wel! Die komt van Boven. Zoals de olie op baard en kleed van Aäron neerdaalt en de dauw van de Hermon op de Sion. En... zoals Jezus neerdaalde uit de hemel! En dat alles om verzoening over de mensen te brengen.

Kijk eens! Eigenlijk was het heel toepasselijk dat de Amerikaanse president dat riep. Want in zijn campagne had hij toch vooral verdeeldheid gebracht. Wat een Godswonder, wat een zégen is er nodig om dat te repareren. Kijk eens als het wél eenheid is!

Goed dan – als er zegen nodig is: wat let ons om Trump te zegenen? En laat *God bless America* dan maar ons oprechte gebed zijn, vrij van nationalisme en vol van de hemel.

Zegenen is in het Grieks *eulogein*: goed spreken. Dat betekent: als je schrikt van iemands opstelling en van zijn taal, dan beantwoord je dat met goeie woorden.

#### Gesprekspunten.

1. Hoe komt Psalm 133 op je over: als een klaagzang, moppergedicht of loflied? Wat kunnen we daar van leren?
2. “Kijk eens!” Probeer eens met elkaar van die kijk-eens-ervaringen te delen.
3. Sion is de plaats van de verzoening. Wat betekent dat nou concreet?
4. Petrus schrijft: “Wees eensgezind. Wees barmhartig. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als je wordt uitgescholden, zegen dan opdat je zelf ook gezegend wordt, want hiertoe zijn wij geroepen.” (1 Petr.3:8-9) Hoe kun je deze opmerkingen rijmen met het karakter van Petrus?
5. Paulus schrijft: “Zegen je vervolgers, zegen hen en vervloek hen niet.” (Rom.12:14) Probeer eens te bedenken op welke manier wij een vloek over iemand kunnen leggen. Probeer eens aan te geven waarom wij daartoe eerder geneigd zijn dan tot zegenen. Probeer eens aan te geven hoe het voelt als je gaat zegenen in plaats van vervloeken.
6. Voor wie meer wil: Jezus zegt: “Wanneer je je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. (Mat.5:23-24) Praat door over een ‘loyaliteitsconflict’ bij God en dientengevolge zijn (on)mogelijkheid om te zegenen.